

Referat og information fra ledermøde, d. 5. marts 2024

Kommende fælles arrangementer:

Der blev lavet arrangementsgrupper – med repræsentanter fra alle grene. De nåede endda at komme i gang med at planlægge.

Sct. Georgsdag:

Christian (Junior), Lene, Morten, Pernille (Mikro), Malene, Martin (Mini) Mikkel (Trop) Rasmus Rose (Klan)

Oprykkertur

Michael F (Familie), Steen (Mikro) Torben (Mini), Simon, Winther, Henriette (Junior), Regitze (Trop), Rasmus Rose (Klan).

Efterårs Fællesmøde:

Martin (Trop), Henrik (Junior) Connie, Michael S, Anne Laura (Mikro), Pia (Mini)

Oprydning og rengøring:

Vi oplever desværre stadig, at der ikke er ryddet op efter aktiviteter på Poulhom. Det er et fælles ansvar, at der er ryddet af, ryddet op og vasket op, når man forlader Poulholm efter et møde eller tur.

Hvis man låner tallerkner, kopper, glas og service i et af de to køkkener, så skal det lånte tilbage til samme sted, som det kom fra. Det er i fælles interesse.

Generelt skal vi til stadighed være bedre til at rydde op – og ikke lade ting stå fordi, de skal bruges i næste uge. Vi har et stadigt stigende udlån af Poulholm, så der skal ikke stå ting alle mulige steder. Spørg dig selv: Ville jeg synes, det var fedt at komme her som det ser ud nu?

Rengøring er også et stadig tilbagevendende issue. Det er den enkelte grens ansvar, at der er rent efter et møde. Fejet, tørret af, vasket op og stillet på plads.

Der flytter en gårdvært – ikke rengøringsdame – ind på Poulholm indenfor en overskuelig fremtid. Han vil sætte gang i og følge op på en daglige rengøring, men også få sat den grenvise månedsrengøring i system igen.

William vil snarest lave en let forståelig vejledning i den "nye" opvaskemaskine. Den er ikke en almindelig opvaskemaskine. Ting skal være synligt rene og uden madrester, når de sættes ind. Den skal tømmes og slukkes efter brug.

Der er stadig en konventionel opvaskemaskine i Pejsestuen, ligesom opvask i hånden stadig er en mulighed, man kan overveje.

Blokhuset

Der er pt. lavvande i tanken – olietanken. Der har været nogen udfordringer med at få fyldt olie på grundet vejr og vejforhold. Der er lidt uklarhed om hvilke regler, der er for transport af olie. Blokhus-udvalget er på sagen.

Der er sideløbende gang i et projekt med energirenovering – dvs. at der installeres varmepumper i Blokhuset (ligesom på Poulholm). Det vil sikre en mere miljøvenlig opvarmning, ligesom det er muligt at have en stabil temperatur året rundt – uden at have et oliefyr fult hele tiden.

Fort Knox:

Der er lidt mørke skyer over det herlige sted. Der er fundet pesticider i vandet på naboejendommen. Det stammer fra gødning til majsmarker og skovdrift.

Derfor er det sandsynligt, at det også findes i og omkring "kilden". Indtil videre er det ikke tilladt at hente drikkevand fra kilden. Vi igangsætter en udvidet vandundersøgelse, der skal afklare om forbuddet bliver permanent eller vi kan gøre som vi har gjort hidtil.

Vi kan i fremtiden ikke benytte den samme sti til kilden, da der skal plantes træer på området. Lodsejer anlægger en vej eller sti til kilden, så det stadig er muligt at komme derned. Dog vil tidsrummet blive begrænset til 10.00 – 14.00.

Der kommer informationer om dette, så snart vi har mere at fortælle.

Det er samtidig lidt kritisk, hvad angår toiletforhold. For det første er dørene blæst af under stormen Pia, men det er ikke det største problem. Selvom vi har gjort det i årtier, så er det strengt forbudt at grave menneskelig afføring ned i jorden.

Fort Knox udvalget og bestyrelsen er på sagen.

Branding og rekruttering

Den nye virkelighed i Waingunga-Stammen er, at der ikke længere kommer nye spejdere væltende ind af sig selv. Derfor vil vi fremadrettet deltage i relevante aktiviteter med rekruttering for øje. Der er pt. deltagelse i Børnene Snapsting på Borgvold d. 23. juni 2024.

Der vil jævnligt – gerne månedligt – udkomme en artikel/historie på hjemmesiden og Facebookside. Målet er at øge synligheden på vores



spejdergruppe. Derfor må de enkelte grene gerne række hånden op, hvis de har et forløb eller aktivitet, der viser hvad vi laver og hvorfor.

De enkelte grene må gerne prioritere at få taget nogen genrebilleder fra et møde eller en tur. Bare knips løs og send til Jens Ole. Ikke portrætter af spejdere eller et billede af en græsplæne med børn.

Eksempler i separat dokument – det er ikke facit, men inspiration.

Rollen som Spejderleder:

Det danske Spejderkorps har lavet seks små film om rollen som spejderleder.

Det er pensum og lektier til alle ledere at se disse 😊

<https://dds.dk/rollen-som-spejderleder>

Omgangstone blandt spejderne

Gruppelederne har en ambition om, at vi gerne vil rette lidt op på en ret skæv kønsfordeling. Den er pt. 72-28 ... det vil sige, at der 2,5 dreng for hver pige. Det er ikke et mål i sig selv, at der skal være lige mange af begge køn ... men gerne mere ligelig end det er tilfældet nu.

Der var enighed om, at vi i fremtidig rekruttering i højere grad skal målrette det piger – eller i hvertfald tilrette kommunionen, så piger (og pigernes forældre) kan se sig selv i spejderuniform.

Jens Ole filosoferede over, om de manglende piger kan skyldes den omgangstone og adfærd, der er blandt drengene. At pigerne ikke gider bruge tid sammen med nogen, der bander som en sømand og render rundt og slår hinanden i hovedet med en pind?

Regitze bemærkede, at det vigtigste er tydelige trygge voksne ledere, samt tydelige rammer for de unge mennesker. At det gøres helt klart, hvad der forventes og hvad der tillades. Det er i orden at bede en spejder finde et andet sted, hvis dennes opførsel, adfærd og sprogbrug er uhensigtsmæssig eller ikke foreneligt med at være i vores fællesskab.

Nu er bolden kastet op i luften – det er noget, vi vil vende tilbage til. Som ledergruppe, men også ude i grenene.

Der blev afslutningsvis serveret chokoladecake 😊